

Vi snakker med Gud - BØN

Gud er altid med os. Vi kan tale med Gud, altid og overalt.

Vi kan takke Ham, vi kan bede om noget, eller vi kan bare fortælle Ham om noget, som er vigtigt til os.

Han er vores Far og vil altid lytte til sine børn.



Hjemme - Skriv Fader Vor på dit eget sprog.
Bed Fader Vor sammen med sine forældre hver aften.

Fader vor, du som er i Himlen.
Helliget vorde dit navn,
komme dit rige.
Ske din vilje, som i Himlen så og
på jorden.
Giv os i dag vort daglige brød
og forlad os vor skyld,
som og vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse,
men frels os fra det onde.
Amen.



Hjemme – i ruden kan du tegne noget, som du er glad for og gerne vil takke Gud for og skriv e din egen bøn



Vi lytter til Guds ord - **BIBELN** - en bog fuld af spændende historier

Bibelen er som et lille bibliotek. Den indeholder mange forskellige bøger, som er blevet skrevet i løbet af flere tusinde år.

Bibelen har to dele: Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente.



Bibelen er Guds ord til menneskene. Guds ord blev fortalt fra slægt til slægt. Bagefter blev det skrevet ned af forskellige personer. Bibelen lærer os, at Gud elsker os.

De første kristne mødtes og skrev alt det ned, de kunne huske, at Jesus havde sagt eller gjort.



Hjemme – læs med dine forældre en kort historie fra Bibelen og tegn noget fra den