

GUD er en far, der tilgiver.



Jesus talte ofte i **lignelser**, når han underviste disciplene omkring ham.

Engang fortalte Jesus en historie om **den fortabte søn**.



Der var en far, der havde 2 sønner og en stor gård. En dag sagde den yngste søn til sin far, at han vil nu have sin del af familiens penge.



Nu begyndte han tænke over, hvad der var sket. Han blev ked af, at han var rejst væk hjemmefra. Til sidst besluttede han at rejse tilbage til sin far for at fortælle ham, at han var ked af, hvad der var sket.



Hans far blev ked af at høre det, men han elskede sin søn meget højt og ønskede, at han skulle være lykkelig. Så han gav sin søn de penge, han bad om.



Allerede på lang afstand fik hans far øje på ham og blev så glad, at han løb afsted for at tage imod ham. Han omfavnede og kyssede ham med stor glæde.



Efter nogle dage rejste sønnen fra sin far og sin bror og hele familien, og han tog alt det, der tilhørte ham, med.



Sønnen turde næsten ikke se på sin far, men bøjede hovedet og fortalte, at han havde syndet mod sin far og mod Gud. Faderen sagde "Du er stadig min elskede søn" og sønnen vidste, at han var tilgivet.



Sønnen rejste langt væk til et andet land, og der brugte han sine penge på alt det, som han troede ville gøre han lykkelig.



Faren kaldte på sine tjenere og sagde: "Skynd Jer, hent noget nyt tøj og en smuk ring til min søn. Nu skal vi fejre, at min søn, som jeg havde mistet, er kommet hjem igen.



Efter nogen tid havde han brugt alle pengene, og samtidig blev der hungersnød. Alle folk i landet var sultne – også sønnen.



Den ældste søn var sur, fordi han har gjort, hvad faren har sagt i så mange år, og der er ikke engang blevet holdt fest for ham, og nu holdes der fest for hans bror, som havde taget pengene og brugt dem alle.



En dag fik han sig så et arbejde. Han skulle passe grise. Han var så sulten, at han havde lyst til at spise grisenes foder, men de lod ham ikke få noget.

Faren svarede ham "du var altid sammen med mig – og alt hvad jeg ejer, det ejer du også. Men **nu skal vi holde fest - fordi din bror, som vi havde mistet, er kommet tilbage**".



Gud er som faderen i lignelsen, der står og holder udkig, og som løber sin savnede søn i møde og omfavner ham. Gud altid elsker os og ønsker at tilgive os.

Hjemme – ved hjælp af billederne, genfortæl lignelsen om den fortabte søn til mor eller far.

FORSONINGENS SAKRAMENTE (skriftemålet) er et tegn på, at Gud elsker os.



Det kan ske, at vi gør noget galt ved en fejl. Men engang imellem gør vi ting, selvom vi ved, at vi burde lade være. Det kaldes **at synde**.

Synd betyder, at vi vælger at gøre noget ondt.

Bagefter plejer vi at kunne mærke, at vi har gjort noget forkert og vi vil ønske, at det ikke var sket. Vi **angrer** og vi beder om **tilgivelsen**.

Gud elsker os alle, også dem, som syndede og som havde gjort dumme og grimme ting. Han elsker os, som vi er. Gud ønsker ikke, at vi skal vælge det forkerte og Han venter altid, at vi vil komme og bede om at Han tilgiver os.



Gud er som **far** til den fortabte søn, der løber afsted med åbne arme for at tage i mod sin søn eller som **den gode hyrde**, der bekymrer sig om det tabte får.



I den katolske kirke har vi et særligt tegn på, at Gud virkelig tilgiver os alle vores synder gennem sin Søn – Jesus. Det er **skriftemålet (forsoningens sakramente)**. Gud tilgiver os og holder aldrig op med at elske os.

Vi skal **forberede** os til skriftemålet. Det betyder, at vi skal tænke over de ting, som vi har gjort forkert. Der er som at kigge på sig selv i et spejl og se, hvad vi har gjort forkert. Ved skriftemålet giver vi alle de onde ting til Gud og beder om Hans tilgivelse. Vi kan fortælle Gud, at vi er kede af, hvad vi har gjort. Vi kan høre Hans tilgivende ord, der gør os glade igen.

Ved skriftemålet er det **præsten**, der giver os Guds tilgivelse.

Han siger **”Jeg løser dig fra dine synder, i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn”**.

Vi ved nu, at vi er blevet bragt tilbage til fællesskab med Gud og med hinanden.



Hjemme – når man er **”egoist”**, tænker man kun på sig selv og er ligeglad med andre. Snak med dine forældre om nogle eksempler på, hvordan man opfører sig, når man er egoist. Tegn et eksempel.